

Paasflits



Beste ouders,

Het is weer bijna Pasen en dat vieren wij dit jaar op **donderdag 18 april**. In deze brief ontvangt u de nodige informatie over de verschillende activiteiten.

Palmpaasstokken maken

We hebben er weer voor gekozen palmpaasstokken te maken. Een palmpaasstok heeft de vorm van een kruis en is versierd met linten en lekkernijen. Bovenop wordt een haantje gestoken. Deze palmpaasstokken worden uitgedeeld aan mensen die door ziekte, leeftijd of een andere omstandigheid zo'n attentie goed kunnen gebruiken. U kunt bij de leerkracht van uw kind aangeven of u iemand kent die zo'n attentie goed kan gebruiken. De groep bepaalt aan wie ze de paasstok geven.

Om de stok te voorzien van versieringen en lekkernijen is het de bedoeling dat uw kind iets lichts en kleins meeneemt om aan de stok te hangen. U kunt hierbij denken aan; paasversiering, zakjes bloemzaad, theezakjes, geurkaarsjes, zeepjes, fruit, monstertjes van de drogisterij, zakjes éénkopssoep, chocolade eitjes, e.d. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind dit uiterlijk **vrijdag 5 april** meeneemt?

Op **vrijdag 12 april** worden de stokken meegegeven.

De stokken willen wij na afloop graag weer van u terug. Alle versiering mag eraf, graag het geplastificeerde kaartje eraan laten zitten.

Paasontbijt

Op **donderdag 18 april** beginnen we de schooldag om 8:30 uur met een lekker paasontbijt. Uw kind maakt thuis een lekker ontbijtje voor een klasgenoot. Dit neemt uw kind mee naar school om aan de klasgenoot te geven. Iedere leerling krijgt op **donderdag 11 april** een kartonnen bordje en briefje mee met de voorkeuren van de klasgenoot voor wie ze het ontbijt gaan maken. Die keuzelijsten worden op school ingevuld en daarna verloot/uitgedeeld.

Het kartonnen bordje kan leuk versierd worden, zodat het er gezellig uit ziet. Zorg ook voor een eetbaar, hardgekookt ei.

Houdt u aan het formaat van het bordje.

De school zorgt voor drinken en chocolade eitjes. Dit hoeft u er dus niet zelf bij te doen.

Paasviering

Na het ontbijt zullen we met de hele school de wandeling naar de O.L. Vrouwe kerk aan de Noordeindseweg 100 gaan maken. De paasviering zal om **10.00 uur** beginnen en duurt tot **ongeveer 10.45 uur**.

Voor deze viering bent u ook van harte uitgenodigd vanaf **09:45 uur**. In verband met de nieuwe indeling in de kerk, moet u er op bedacht zijn dat er misschien te weinig zitplaatsen zijn. U wordt dan verzocht achter in de kerk te gaan staan. **U kunt dus niet bij uw eigen (klein)kind zitten!**

Ook willen we u verzoeken om kleine broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis te houden. De viering duurt ongeveer drie kwartier en dat is vaak een lange zit voor de kleintjes.

Na de viering lopen alle kinderen weer met hun eigen leerkracht terug naar school. **Deze dag is er een continuooster. Dat houdt in dat we om 8:30 uur starten en alle kinderen om 14.00 uur weer uit zijn. De leerlingen eten dus tussen de middag allemaal op school! Zorgt u er dus voor dat uw kind ook een lunch mee heeft.**

's Middags zullen er per bouw diverse activiteiten worden ondernomen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het ontbijt of de viering, dan kunt u altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht.

Alvast een vrolijk Pasen!

Met vriendelijke groet,

De paascommissie van Het Bakken.